

In deze nieuwsbrief informatie over:

- [Inzet van vrijwilligers](#)
- [Inzet van samenwerkingspartners](#)
- [Weer nieuwe container aangekomen in Boukombé](#)
- [Verbouwing gezondheidscentrum zo goed als klaar](#)
- [Meiden meisjesinternaat voelen zich steeds meer thuis](#)
- [Jetse en Marjan doen vrijwilligerswerk in Tanquieta](#)
- [Nieuws van het bestuur](#)
- [De container klaarmaken voor vertrek](#)
- [Fondsenwerving](#)
- [Arjen Robben ambassadeur SAB](#)
- [Website](#)
- [Geplande acties](#)



Wat is er het afgelopen half jaar allemaal in Benin gebeurd?

Inzet van vrijwilligers

De afgelopen maanden hebben Marjan en Jetse enorm veel hulp gekregen van vrijwilligers die voor een korte of langere periode naar Benin zijn gekomen. De eerste 'long termers' zoals Marjan dat noemt, waren Alexander en Annegreet. Zij hebben in de ruim 4 maanden dat ze in Benin zijn geweest heel veel uiteenlopende werkzaamheden verricht, waaronder het administreren van de spullen uit de containers, uitruimen van de nieuwe container, het maken van een prijslijst van de verschillende medicijnen die in Togo, Benin en NL voor de stichting verkrijgbaar zijn, het begeleiden van de meiden op het meisjesinternaat bij hun huiswerk en interviews afnemen van de kinderen van het blindeninstituut om hen een gezicht te geven en in Nederland donateurs te kunnen werven.



In de eerste week van het nieuwe jaar kwam er een groep van 11 mensen die het opknappen van het gezondheidscentrum verder hebben afgemaakt. De toiletten en douches die nog gedaan moesten worden, zijn voorzien van tegels en nieuwe verf en ook de marternité is in de kleur van de rest van de gebouwen geschilderd. Verder hebben ze alle kapotte elektriciteit gemaakt en alle fietsen en brommers van een grote onderhoudsbeurt voorzien. Dingen waar Marjan en Jetse in de dagelijkse praktijk niet aan toe komen. Ook gingen er iedere dag mensen mee op huisbezoek. Dat blijft toch een heel unieke manier om werkelijk te kunnen zien hoe de mensen leven en hoe ze werkelijk niets hebben. Deze ervaringen zorgde ervoor dat een aantal mensen uit de groep een kind of een gezin hebben geadopteerd.



Inzet van samenwerkingspartners

Eind vorig jaar waren er wederom 2 homeopaten op bezoek die 2 weken les gaven aan verloskundigen uit de regio (s'morgens bij de diverse centra en s'middags in de paillot). Men leert op een andere manier naar de patiënt te luisteren en dus meer interesse te tonen in de mens, in plaats van alleen te focussen op symptoombestrijding en antibiotica voor te schrijven.



In maart kwamen Lisette Havermans, projectleider farmacie voor SAB, Henk Schut, apotheker van Farmacie Mondiaal en Kyros Mes, apotheker van Lloyds Apotheken een bezoek brengen aan Boukombé. Doel van deze reis was het in kaart brengen van de situatie ter plaatse en de mogelijkheden onderzoeken voor structurele hulp door middel van opleiding en ondersteuning voor alle voorschrijvers van medicijnen in de regio. Ze brachten een bezoek aan het Ministerie van gezondheid, hielpen Marjan bij het spreekuur en gingen bij Jetse op onderzoek uit in het laboratorium. Ze vonden het mooi om te zien dat door onderzoek in het laboratorium patiënten doelmatig kunnen worden behandeld. Ook gingen ze mee naar de dorpen waar Marjan de mensen onderzoekt en toespreekt over het belang van het koken van water, wassen van handen voor het eten en het doen van hun behoefte op vaste plekken.

Verder heeft de stichting contact gelegd met BKV Artsenmediar, een vacaturesite voor artsen en specialisten. Zij hebben gratis een advertentie voor ons geplaatst en wij hopen dan ook de aankomende jaren via hen vrijwillige (tropen)artsen te vinden die het leuk zouden vinden om Marjan te komen ondersteunen.

Weer nieuwe container aangekomen in Boukombé

Begin februari is alweer de 7^e container, dit keer een record van bijna 12 meter lang, aangekomen. Het regelen van alle papieren en handtekeningen verliep soepel, waardoor de container slechts 5 dagen in de haven van Cotonou hoefde te staan. De chauffeur van de vrachtwagen heeft er van zuid naar noord Benin 3 dagen over gereden, met slechts 3 uur rust. In Boukombé stond 's ochtends om 6 uur een team van 10 mensen klaar om te sjouwen en onder begeleiding van Marjan en Annegreet verliep het allemaal heel voorspoedig. Aan het eind van de middag was de container leeg en stonden de meeste spullen op hun voorlopige plaats. 's Avonds werd er gesmuld van de lekkere dingen die waren meegestuurd.



Marjan wil iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken die heeft meegewerkt aan het voorbereiden, verzamelen, vervoeren, opslaan, sorteren, administreren, inpakken, inladen en verzenden van de spullen in deze container. Marjan weet hoe ontzettend veel werk het is, dus nogmaals dank, dank, dank. Dankzij de inzet in Nederland kunnen Marjan en Jetse hun werk hier blijven doen!

De rollators uit de container zijn een GIGA succes: iedereen die op de poli komt en slecht ter been is krijgt er één. De mensen lopen er mee weg alsof ze nooit anders hebben gedaan en men is er erg blij mee. Ook de koelkast die is geschonken door de Salvator Maria Kerk in Groningen is aan de vrouwen van de kerk overhandigd. De vrouwen gaan gekoeld water verkopen en yoghurt maken. Van de opbrengst gaat de elektriciteitsrekening van de kerk betaald worden en het restant gaat in de vrouwenpot die gebruikt wordt voor algemene en sociale doeleinden.

Verder is er kleding uitgedeeld aan alle kinderen en gezinnen die door donateurs van SAB zijn geadopteerd en de kinderen uit Boukombé die echt hulp nodig hadden. Men is reuze trots op de nieuwe kleertjes!

Tevens was iedereen razend enthousiast over het rekenloco, de plastic kubussen waarin je gekleurde figuurtjes van verschillende vormen kunt stoppen en de telraampjes die uit Nederland zijn gekomen. De kinderen zijn zeer gemotiveerd om het te leren.

Door ruim 30 leerlingen van de Mavo in Boukombé zijn inmiddels de 15 computers opgehaald. Balancerend op de hoofden van de leerlingen in hun kaki uniformen liepen ze in ganzenpas van het laboratorium op weg naar school. Een erg geweldig gezicht!



Ook het blindeninstituut is blij gemaakt met spullen uit de container: braillemachines, -papier, -boeken en als klap op de vuurpijl een tandem, waar de werkgroep Benin van Transcom voor heeft gezorgd! Zo kunnen de blinde kinderen, samen met hun klasgenootjes die wel kunnen zien, de stad verkennen.

In Sonta zijn de kinderen verblijd met de schooltassen die door de JFK school in 's Gravenzande zijn geschonken. Ze waren door het dolle heen en wachten met smart op de resterende dozen. Marjan gaat ze in ieder geval in oktober uitdelen aan de kinderen van het nieuwe schooljaar.

Verbouwing gezondheidscentrum zo goed als klaar

Het afgelopen half jaar is keihard gewerkt aan de verschillende ruimtes die nog moesten worden opgeknapt. Mede door de groep vrijwilligers in januari 2005 en 2006 zijn nu alle gebouwen van een nieuwe verflaag voorzien en zijn ook alle douches en toiletten af.

Net voor de kerst is een watertoren met een capaciteit van 8.000 (!) liter opgeleverd. Op een paal van 4,5 meter hoog kan nu het regenwater worden opgevangen, zodat het gezondheidscentrum en laboratorium ook in de droge periode wordt voorzien van voldoende water en druk. Mede door de goede contacten die Marjan heeft met de Nederlandse ambassade, is het haar gelukt om deze enorme watertoren gesponsord te krijgen, waarvoor dank.



Ook de optiek is verbouwd en ingericht met spullen uit Nederland. Half april komt Manfred Heddes uit Nederland om Albert verder te begeleiden bij het opzetten van de optiek in Boukombé.

Op 1 januari zijn we officieel van start gegaan met de kraamkliniek en het laboratorium. De vrouwen die in het Centre de Santé in Boukombé bevallen, krijgen een soort kraampakket. Er zijn mooie witte tasjes van oude lakens genaaid met FSAB erop. Daarin doen we per kraamvrouw: 1 luier, 1 strik slip, 1 mutsje voor de baby, 5 kraamverbanden voor de moeder met een slip en een sloppakje. Als cadeautje na de bevalling. Tevens krijgt de moeder kraamkleding, omdat veel vrouwen na de bevalling in hun vieze pagne blijven lopen; nu herkennen we ook wie de moeders zijn. Als PR gaan we op de markt in Boukombé en Nadoba en ook in de moskee en de katholieke- en protestante kerk uitleggen wat de vrouwen krijgen als ze in het gezondheidscentrum komen bevallen.



In het laboratorium doen we inmiddels een groot aantal bloedtransfusies en 44 verschillende bepalingen, o.a. HIV, Hb, Fièvre Typhoïde, Onchocercose (Riverblindness) en TB onderzoek. In heel 2005 waren er 176 bepalingen op het lab gedaan, terwijl we in het nieuwe lab in januari en februari al 565 (!) bepalingen hebben gedaan, waarvan 258 gratis. Een ontzettend mooi resultaat waar de mensen bij de behandeling direct baat bij hebben, want ze krijgen hierdoor gerichte medicatie. Sinds kort houden Marjan en Jetse op het laboratorium elke vrijdagmiddag met het personeel een borrel om de successen te vieren, waarbij wordt afgesloten op traditionele Afrikaanse wijze: met gebed, zang en dans.

Op 1 maart is de polikliniek, die eerder bij Marjan en Jetse thuis was, in overleg met de overheid verhuisd naar het gezondheidscentrum. Dit is logischer (alle zorg onder 1 dak) en ook gemakkelijker: ter bevestiging van een vermoeden, kan urine of bloed direct in het laboratorium worden onderzocht. Inmiddels komt men van heinde en ver naar de polikliniek. Ook het aantal bezoeken is fors toegenomen. In een kleine maand tijd heeft het medische team 559 patiënten behandeld die specifiek voor FSAB kwamen, naast de 179 consults die voor het gezondheidscentrum werden geadmistreerd. Dit betekent uiteraard een enorme boost voor het Centre de Santé.



Marjan wordt ondersteund door Guinevievre, een leergierige vrouw uit Benin die al jaren voorlichtingswerk heeft gedaan voor een buitenlandse organisatie. Ze helpt Marjan nu met de eenvoudige behandelingen op de poli en vervangt Marjan als ze er niet is. Aan de hand van protocollen behandelt ze ziektes als malaria en dysenterie en verbindt ze tropische zweren en botinfecties. Marjan is super blij met haar hulp en inzet.

Daarnaast blijven de bezoeken in de kleine dorpjes heel noodzakelijk in verband met voorlichting, preventie en het traceren van mensen die daadwerkelijk een ziekenhuis of bezoek aan het gezondheidscentrum nodig hebben. Zo kwam Marjan in 1 van de dorpen een vrouw tegen met een necrosebeen waar zij al jaren mee rond liep. SAB heeft er voor gezorgd dat ze kon worden geholpen in het ziekenhuis in Tanquieta. Haar been moest worden afgezet, maar ze loopt nu met stokken waardoor ze haar gezin weer kan verzorgen (de enige kans om samen met haar drie kinderen te overleven). Haar man heeft als dank een kip gebracht.

Meiden van het meisjesinternaat voelen zich steeds meer thuis



Florence Julienne Martine Colette

In oktober heeft Marjan in overleg met de vrouwenorganisatie UDeFeBe 4 meisjes geselecteerd voor het meisjesinternaat. De voorzitter benadrukte nogmaals hoe belangrijk het is dat ze in een internaat komen. Want in het uitzonderlijke geval dat een meisje uit een afgelegen dorp de middelbare school mag gaan volgen, wordt een logement gezocht, al dan niet bij familie. In de praktijk komt een groot aantal meisjes na 1 of 2 jaar echter zwanger en zonder diploma naar huis of erger; soms verdwijnen ze zelfs in de prostitutie.

Marjan is, mede door de regenperiode, 2 dagen op pad geweest om de meiden te vinden. Florence N'TCHA komt Koubentiegou, 9 km voorbij Manta (= 32 km van Boukombé). Julienne M'BETTI, komt uit Dipoli, ongeveer 30 km van Boukombé in een al even moeilijk te bereiken dorp. Martine M'BETTI is geboren uit Koukongou, een dorp boven op een berg dat niet met de auto te bereiken is. Colette N'SERME komt uit Dikoumini, 9 km voorbij Koronthière (= 19 km van Boukombé). Ook naar haar dorp een weg die moeilijk begaanbaar is, maar uiteindelijk -dankzij de altijd behulpzame bevolking- vond Marjan haar. Haar vader was al behoorlijk op leeftijd, had 2 vrouwen en nog 10 kinderen in leven.

De meiden kenden elkaar niet en komen uit 2 verschillende etnische groepen. De eerste maanden waren dan ook erg wennen; een eigen bed, matras en kastje, mooie en schone kleren, 3x per dag een maaltijd, naar school, huiswerk... Alles was nieuw voor ze. Wanneer je dit allemaal tot je beschikking hebt, duurt het best een tijdje voor je hier aan gewend bent. Julienne was in het begin nogal dominant en liet de anderen voor zich werken. Maar door een goed gesprek met de dominee en de vrouwen van het UDeFeBe gaat het nu heel goed. De meiden zitten nu lekker in hun vel en ontwikkelen een gevoel van saamhorigheid. Ze hebben inmiddels hun eerste proefwerkweek gehad. Florence is een ster in wis- en natuurkunde en haalt door hard werken goede cijfers. Julienne leert heel gemakkelijk en komt zonder veel inspanningen met de beste mee. Martine had in het begin erg heimwee en heeft het ook mede hierdoor best moeilijk op school. Ze moet er hard aan trekken en blinkt niet echt uit in een vak. Colette is een gemiddelde leerling die goed mee kan komen. Haar favoriete vak is Frans. In de weekenden krijgen ze van Jetse computerles en dat vinden de meiden geweldig.

Jetse en Marjan doen vrijwilligerswerk in Tanquieta

Sinds kort doen Jetse en Marjan ook in Benin nog wat aan vrijwilligerswerk. 1 weekend per maand gaan ze naar een katholiek missieziekenhuis in Tanquieta. Voor Jetse betekent dit onder andere dat hij maandelijks het onderhoud gaat doen van het laboratorium in Tanquieta en Marjan gaat in de vorm van stages klein chirurgische ingrepen van dr. Florent leren (hechten, abscessen opensnijden, splinters en kleine gezwellen verwijderen). Voor Jetse en Marjan kost dit wel extra tijd, energie en inzet, maar tegelijkertijd krijgen ze ook veel energie terug van de mensen daar die met dezelfde toewijding en inzet hun werk doen en vinden ze het een verrijking voor hun leven. Daarnaast is het ook een geweldige impuls voor het gezondheidscentrum en kunnen ze een pool opzetten; iedere keer als ze naar Tanquieta reizen kunnen er zieken vanuit Boukombé meerijden en worden behandeld.



Wat is er het afgelopen half jaar in Nederland gebeurd en wat gaat er gebeuren?

Nieuws van het bestuur

Het bestuur is gewijzigd. In december moest Linda Hoekzema wegens ziekte stoppen met de werkzaamheden voor SAB. Intussen hebben we Tjaaktje van der Wijk bereid gevonden om het penningmeesterschap per april over te nemen.

U ziet, er is weer veel gebeurd het afgelopen half jaar in Benin. Door de tomeloze inzet, een veelheid aan energie en de "altijd maar doorgaan" mentaliteit van Marjan en Jetse, door de hulp van vrijwilligers en samenwerkingspartners in Benin en door de inzet van het lokale personeel, kon er daar veel goeds worden gedaan. Maar ook door een geweldige inzet van de vrijwilligers in Nederland kon het waar worden gemaakt.

De container klaarmaken voor vertrek



De grootste klus was het op tijd verschepen van een goed gevulde container. We hadden dit keer gekozen voor een grote 12 ft huurcontainer. Dit hield wel in, dat de container in zeer korte tijd ingepakt moest worden, dus een goede voorbereiding was daarbij een vereiste. Inventariseren wat er overall staat. Zorgen dat de wensen van Marjan (en dat waren er vele) er vooral in moeten komen. De medicijnen niet te vroeg en niet te laat laten komen. De materialen die her en der in Nederland staan op tijd naar Baflo brengen. Wat dacht u van 280 vuilniszakken vol met kraampakketmaterialen, die uit de Goorn moeten komen? Stichting Baby Hope is zeer actief met het inzamelen van deze materialen voor SAB. Super! Begin januari was het zover, de container kon weg.

Fondsenwerving

Een andere intense activiteit is het werven van fondsen. We schrijven fondsen aan, die affiniteit met Afrika en gezondheidszorg en/of scholing hebben. De eerste resultaten van dit jaar zijn binnen. Zo

heeft de Vereniging Emmaus € 1000 geschonken en de Stichting Albert Schweitzer heeft positief gereageerd op onze brief en gesprekken met een geweldige donatie van € 10.000.



Verder zijn er clubs, scholen, bedrijven en kerken actief om geld in te zamelen voor SAB. Vorig jaar ontvingen we van de Lions Club in Nijmegen (LHI) € 2800 om materialen voor het laboratorium aan te schaffen. Dit jaar had de Lions Wolvega het grootste deel van de opbrengst van hun jaarlijkse kalenderactie voor SAB bestemd. Wij ontvingen een cheque van € 4500 voor verdere materialen en kasten voor het laboratorium en voor de eerste zorg. Van de Lions Assen ontvingen we € 5000 voor de bouw van de optiek op het terrein van het CdS.

Van de Stichting Derde Wereld Fonds ontvingen we in totaal € 5500 voor het opknappen van diverse gebouwen op het CdS en voor enkele vrouwen met hun gezin. De JFK-school te 's Gravenzande had een kunstproject en als afsluiting hadden ze de school omgetoverd tot een soort museum, waarvoor entree betaald moest worden en de opbrengst ad € 717,55 was voor het project scholing van SAB.

De werkgroep Benin van Transcom had een Valentijnstombola georganiseerd voor SAB.

De SKG Prot. Kerk te Drachten en de Samenwerkende kerken te Ede hadden collectes voor SAB.

KPN en het personeelsdonatiefonds van ING storten elk een bedrag van € 500 en Coolman Elektro te Bedum verraste ons met € 750. Dan zijn er onze vaste donateurs, waar we ontzettend blij mee zijn en alle mensen, die spontaan een bedrag storten. Allemaal heel hartelijk bedankt! We zorgen ervoor, dat uw geld goed terecht komt.

Arjen Robben ambassadeur SAB

We zijn ontzettend blij dat Arjen Robben, ex-Bedumer, nu voetballer van Chelsea en het Nederlands elftal, ambassadeur is geworden van SAB. Zowel hij als zijn vriendin Bernadien Eillert zijn zeer enthousiast. Op de site van Arjen (www.arjenrobben.com) hierover het volgende:

*Vorige week konden jullie op mijn site lezen dat ik Marjan Kroone steun. Zij is een project gestart in Benin, waarover je op mijn site **meer informatie** kunt vinden. Mijn vriendin Bernadien vertrekt volgende maand naar dit Afrikaanse land. Om een indruk te vormen en natuurlijk om Marjan een hart onder de riem te steken. Marjan heeft in Nederland tenslotte alles opgegeven om de moeders en kinderen in Benin te helpen. Tijdens elk interview verwijst ik naar het project in Benin en vraag aan mensen om op vrijwillige basis te doneren.*

Elke maand wordt een artikel van Arjen op de site geveild, waarvan de opbrengst bestemd is voor SAB.

Website

We zijn druk bezig om onze site te vernieuwen. Het menu wordt iets logischer opgebouwd, de teksten worden herschreven en geactualiseerd en ook de foto's worden grotendeels ververs. De columns van Marjan blijven uiteraard een prominente plaats houden, dus als u op de hoogte wilt blijven van alle ontwikkelingen, houd dan www.aktiebenin.nl in de gaten en zit de site onder uw favorieten.

Geplande acties

- Een prachtige *verjaardagskalender* van SAB is door Andrea Koster ontworpen. Het is een gekleurd geheel geworden met prachtige actuele foto's uit Benin. Volgende maand worden er 1000 gedrukt om te verkopen. Wanneer de verkoop start en hoe u ze kunt bestellen, kunt u in mei lezen op onze site.
- Op 28 april as. wordt een *vrijmarkt* gehouden op de openbare basisschool "De Helmerhoek" aan de Bekspringhoek 170, in Enschede. Deze school selecteert ieder jaar een goed doel voor de opbrengst van de vrijmarkt. Dit jaar is gekozen voor de blindenschool in Natitingou.
- Morris Rohof gaat met een groep uit klas 6c van de basisschool Toermalijn in Castricum geld en spullen inzamelen voor SAB.
- Dinsdag 20 juni staan we met een stand op de *braderie* in Bedum met informatie en we verkopen er artikelen uit Benin en natuurlijk de verjaardagskalenders.
- In *september* gaan we weer in Bedum huis-aan-huis voor de verkoop van grote bolchrysanthen.
- Als Marjan in *september* in Nederland is, willen we graag een groot feest organiseren in Groningen, waarvoor entree betaald moet worden en de opbrengst natuurlijk voor SAB is. We zoeken echter nog enthousiaste organisatoren, die mee willen helpen. Heb je interesse bel dan naar Lida Heethuis 050-5263031 of 06-41508200.
- Mw. Stiekema uit Bedum, Mw. Rijk uit Noordbroek en Mw. Bolt uit Kloosterburen blijven trouw met hun vriendinnen truitjes, verband en dekentjes breien voor de kinderen in Boukombé.